



cbs Eben Haëzer
Polsbroek



Groeien doen we samen!

nieuwsbrief april



Allereerst de complimenten voor jullie fantastische inzet, flexibiliteit, gedrevenheid en enthousiasme. Toen we ons motto bedachten, hebben wij ons niet gerealiseerd welke intense samenwerking voor de ontwikkeling van uw kind mogelijk blijkt te zijn. U verdient allen een groot compliment.

In deze nieuwsbrief:

- Complimenten
- Opening
- Welbevinden op 1!
- Toetsen
- Digitaal prikbord
- Pasen
- Klussenkaart
- Verjaardagen

Beste ouders, verzorgers,

U ontvangt hierbij de nieuwsbrief van de maand april. U kunt de nieuwsbrief ook terugvinden op onze website en in het Ouderportaal.

Omdat het nog onduidelijk is wanneer de leerlingen weer naar school mogen, delen we in deze nieuwsbrief alleen de dingen die te maken hebben met het thuiswerken.

Blik gericht op de golven?

De nieuwsbrief probeer ik meestal te openen met een gedicht of lied passend in de tijd van het schooljaar. Binnenkort is het Pasen, natuurlijk zijn er genoeg gedichten en liederen over Pasen te vinden, echter ik vond niets passend bij de situatie waarin wij nu verkeren. Nooit eerder heb ik een nieuwsbrief geschreven, terwijl de leerlingen niet op school waren en ik bij de agenda eigenlijk alleen kan vermelden: Gaat niet door in verband met de maatregelen van de overheid.

Hoewel alle leerlingen thuis moeten blijven, is geen één thuissituatie hetzelfde. Daarom heb ik bij deze opening vooral naar mijn eigen situatie gekeken en wil ik deze met jullie delen. Ook mijn kinderen zitten thuis. Ik vind het best druk en soms zwaar. Mijn vrouw werkt in het ziekenhuis, zij werkt in deze tijd extra op de IC. Wanneer zij werkt probeer ik de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden, de oudste twee te helpen met hun schoolwerk en gelijk leiding te geven aan 2 scholen. Mijn moeder heeft de leeftijd en de gezondheid dat zij onder de kwetsbare mensen valt, momenteel komt ze niet meer buiten en regel ik

veel voor haar. Een zeer geliefd familielid ligt terminal en er is geen gelegenheid om afscheid te nemen. Momenteel zijn er genoeg bergen of golven bij ons om op te zien en dat zal vast ook bij jullie zijn. Zelf vind ik juist in deze tijd veel troost en hoop in het verhaal dat beschreven staat in Mattheüs 14: 22 -36. Het stormt en de leerlingen van Jezus zijn in gevaar. Jezus komt naar ze toe over het water. Petrus ziet de Here Jezus en gaat over het water naar Hem toe. Wanneer hij naar de golven kijkt, zakt hij weg. Hij roept om hulp. Dan reikt de Here Jezus hem de hand en trekt hem omhoog. Hoewel er genoeg golven om ons heen zijn om op te zien, zegt de Here Jezus: Houd je blik op Mij gericht, juist (of zeker) in deze tijd. Zelfs in de storm komt Hij naar ons toe en redt Hij uit.

Welbevinden op 1!

In de vorige nieuwsbrief heb ik informatie van de GGD gedeeld over het Coronavirus. Ik eindigde met de volgende woorden: "Het sluiten van de school behoort tot één van de mogelijkheden, maar ligt niet in de lijn der verwachtingen". Inmiddels zijn we drie weken dicht en is het nog onduidelijk wanneer we weer de kinderen mogen verwelkomen op school. Afgelopen weken is er heel veel gebeurd: de kinderen zitten thuis, de leerkrachten hebben binnen een dag moeten schakelen en begeleiden de leerlingen nu op afstand. Ook uw rol is veranderd; naast verantwoordelijke voor de opvoeding, bent u nu ook voor een groot deel verantwoordelijk voor de onderwijskundige ontwikkeling. Een haast onmogelijke klus.

We begrijpen dat er momenteel veel vragen zijn. Ook over het eventueel oplopen van een achterstand. Maakt u zich vooral geen zorgen over de cognitieve ontwikkeling. Alle kinderen zitten momenteel in hetzelfde schuitje. Waar de kinderen nu vooral behoefte aan

**kostbaar
waardevol
geliefd**

hebben is om zich veilig en geliefd te voelen. Later zullen de kinderen zich vooral herinneren hoe ze zich voelden in deze periode in plaats van wat ze gedaan hebben. In deze maand vieren we dat Nederland 75 jaar bevrijd is. In de hongerwinter heeft een groot deel van de kinderen in Nederland helemaal geen onderwijs gevolgd. Uiteindelijk heeft juist deze generatie Nederland weer opgebouwd.

Toetsen

De eerste weken lag de nadruk op het herhalen van de lesstof. Omdat de school langer dicht is, hebben wij besloten om nieuwe lesstof aan te bieden. Hierbij horen ook toetsen. Deze toetsen tellen niet mee voor het rapport, maar zijn wel belangrijk voor de analyse. De resultaten geven de leerkrachten duidelijkheid of zij met de lesstof verder kunnen of dat zij nog extra stof moeten aanbieden. Het is daarom extra belangrijk dat de kinderen de toetsen alleen en zonder hulpmiddelen maken.

Digitaal prikbord

De laatste weken worden we overspoeld met mailtje over thuiswerken, welbevinden, digitale lespakketten. Wat wij relevant vinden om met u te delen, plaatsen we op ons digitaal prikbord.

<https://padlet.com/directieehspolsbroek/mb9m4uew9nat>

Komende dagen wordt het prikbord verder gevuld. Kijk gerust en mist u dingen, laat het ons weten.

Pasen

Volgende week donderdag staat de Paasviering op het programma. Normaal gesproken wordt deze viering gezamenlijk voorbereid en gevierd. We denken er dan aan dat de Here Jezus voor on-



ze fouten, ziekte en verdriet is gestorven. Maar ook dat Hij is opgestaan en leeft.



Dit jaar zal elke leerkracht met zijn of haar groep zelf invulling geven aan de boodschap van Pasen.

Klussenkaart

Enkele ouders hebben gevraagd of ze het geld van de klussenkaart kunnen inleveren. Het geld op school brengen wordt lastig, omdat er vaak niemand aanwezig is. U kunt het geld wel overmaken op de schoolrekening. Hierbij de gegevens:

NL 08 RABO 0127713700

t.n.v. Trivia EHP schoolfonds

Onder vermelding van Klussenkaart en naam kind(eren).

Verjaardagen

De komende maand zijn de volgende kinderen jarig. Een kaartje of tekening wordt zeer gewaardeerd. Vanwege de AVG mag ik geen achternamen vermelden. Gelukkig kennen we (bijna) iedereen.

4 april	Jasper	Gr 7 11 jaar
10 april	Vicky	Gr 7 12 jaar
12 april	Hannah	Gr 6 10 jaar
13 april	Vera	Gr 3 7 jaar
	Krijn	Gr 3 7 jaar
15 april	Maja	Gr 0 4 jaar
17 april	Joos	Gr 8 12 jaar
20 april	Juf Marieke K.	
26 april	Sifra	Gr 2 6 jaar
27 april	Samuël	Gr 4 8 jaar
30 april	Siem	Gr 3 7 jaar
	Danieke	Gr 5 9 jaar
2 mei	Liv	Gr 3 7 jaar



Hartelijke groet en heel veel sterkte,

Stefan van Ee